

Romarbrevet 8 – Nåd och kärlek från Fadern

Predikan i Skellefteå Vineyard

2015.03.08

Intro

Denna Epistel är det rätta huvudstycket av det nya testamentet och det allra renaste evangelium samt väl värd, att en kristen inte blott kunde den utantill, ord för ord, utan ock dagligen sysselsatte sig med densamma, såsom med själens dagliga bröd. Ty den kan aldrig för mycket och för väl läsas och betraktas, och ju mer den nyttjas, desto kostligare bliver, och desto bättre smakar den.

Martin Luther

Detta är och sant; ty detta brev är såsom en kort sammanfattning av allt, vad Gud i sitt ord uppenbarat oss om sin vilja och sitt råd om vår frälsning. Här framställas med en väldig Andens ingivelse, alla de viktigaste läror i Guds ord: om Guds uppenbarelse i naturens verk.

Carl Olov Rosenius

Rom 8

- Bakgrund
- Nåd
- Ande och barnskap
- Faderns kärlek

Bakgrund

Paulus skriver från Korinth ca år 57 under sin tredje missionsresa. (i rum upp till 1/7 slavar, ganska många judar, Seutonius säger att Kejsar Claudius år 49 förvisade judarna för de bråkade om Chrestus)

- Reklamblad - Hoppades komma till Rom och bli utrustad inför en missionsresa mot Spanien.
- Teologisk summering,
- Spirande spricka i församlingen

Hur man ska förstå brevet beror lite på hur man delar upp det och vart man lägger huvudbudskapet.

- Luther och reformatörerna kap 1-4 (lag och nåd)
- Albert Schweitzer kap 6-8 (enhet i Kristus och den helige Andes verk)
- Senare 1900-tal (Dunn och Stendal) Relationen mellan folken Kap 9-12
- Slutligen Kap 14:1-15:13 (uppmaning till enhet)

Nåd

- V. 1-2 Nu blir det alltså ingen fällande dom...
- V. 3-6 Tack vare Jesus Kristus
- Vår oförmåga att ta emot nåd

Ande och barnaskap

- V. 10-11 Gud bor i den troende med sin uppståndelsekraft... det blir förändringar inifrån och ut
- V. 14-17 barnaskap hos Gud, arvsrätt och broderskap
- V. 25-27 om tungotal

Faderns kärlek - Rom 8:28-33a

Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.

Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet.

Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla?

Faderns kärlek - Rom 8:33b-39

Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår.

Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek.

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre